

A large, vibrant globe of the Earth is the central focus, held up by numerous children's hands of various skin tones. The hands are reaching up from the bottom and sides, supporting the globe. The background is a bright, clear sky with soft, wispy clouds. The overall mood is hopeful and collaborative.

# Kinderen van de wereld

We voelen ons vaak niet gezien. Vanuit andere ogen die de volwassenen hebben gevormd met de beelden die ze zelf hebben gezien. Zij reflecteren en reageren vanuit hun eigen angsten en behoeften. Zij zijn ons voorbeeld, waarbij we mogen concluderen dat zij niet de vrijheid voelen die wij voelen. Zij zien niet de pracht die wij zien. Zij leven niet de kracht die wij hebben. Hoe kunnen we de juiste voorbeelden krijgen als het haaks staat tegenover wat wij voelen? Als de wereld mag veranderen laten zij dan werkelijk het goede voorbeeld geven.

**W**e leven in een maatschappij van verdelingen. Groter dan ooit. Is dat zo? Oma's vertellen verhalen van jaren en jaren terug. Vorige levens geven beelden weer van dood en verderf, van haat en oorlog. Wat is er daadwerkelijk door de jaren heen veranderd? Willen we graag dat het anders wordt maar durven we het niet aan te gaan, omdat het altijd zo geweest is? Tientallen jaren geleden was er verzet, waren er opstandjes, liep jij of jij er misschien als kind tussen. Er was oneerlijkheid, er was rassenhaat, er was teveel van te weinig en daarin wisten jullie je staande te houden, als mens, als kind, als volwassene. En zie nu, er is niet veel veranderd, het is hetzelfde cirkeltje over en over opnieuw. Hoe vaak keken we naar de machthebbers, hoe vaak zijn ze vervloekt? Al jaren en jaren geleden kwamen antwoorden en oplossingen en waarheid naar boven. Die worden in deze tijd nog steeds herhaald en herhaald. Net of het nieuw is, net of het opnieuw ontdekt is.

## Wie staat er op om het werkelijk anders te gaan doen?

### Wegen naar verandering

Het voelt vaak alsof men vecht om de grootste en de beste te zijn. Onze generatie wil dat niet meer. Wij willen gelijkheid. En, ja, we vechten tegen wat er al eeuwen gaande is.

Wij kunnen niet zonder meer morgen het ene doek sluiten en het volgende openen en dan zeker weten dat de wereld veranderd is. Daar gaat tijd overheen en daar is rust en liefde voor nodig. Vanuit de kern van de mens. Vanuit de stilte en de nood om het werkelijk anders te willen. Onze generatie zoekt naar die wegen, en neem van ons aan dat dat niet makkelijk is.

We botsen tegen vooroordelen aan, omdat wij de keus maken om voor meer gelijkheid te gaan. We willen de hokjes en vakjes steeds minder. We hebben te maken met onderwijs en zorg, die muurvast blijkt te zitten. Voor we het weten hebben we een stempel en slikken we iedere dag een pil. Omdat we niet voldoen aan wat er ooit eens als standaard werd gehanteerd. Terug in de tijd terwijl we nu leven en wie gaat er mee met die veranderingen? Wie staat er op om het werkelijk anders te gaan doen? Wie is er sterk genoeg om de muren van de zorg en het onderwijs om te duwen? Om gas te geven in onze naam? Wie? Wie o wie staat er op?

We beseffen maar al te goed dat dat nooit één persoon kan zijn. Dat is onmogelijk. Dat mag massaal, vanuit een collectief liefdesgevoel ontstaan. Het vraagt doorzettingsvermogen en kracht en enthousiasme.

### Liefde als oplossing

Niet aangetoond en niet onderzocht, maakt onbemand. Maar er zal ooit iets voor het eerst mogen gebeuren voor het bekend wordt, voor het geaccepteerd wordt. Laten we met elkaar door die weerstand heen gaan. Laten we met elkaar de handen in elkaar slaan. Wij kinderen kunnen het niet alleen, we hebben de volwassenen daarvoor nodig. Wat we vragen is niet veel, alleen liefde. En dat blijkt vaak al moeilijk genoeg. Liefde is voor eenieder een lastig begrip. Wat raakt het, waar komt het vandaan en wat zet het in werking? Als we met elkaar beseffen dat we Liefde zijn, dan is het niet anders dan dat we onszelf steeds beter en meer mogen neerzetten. Dan resoneert alles naar elkaar, als lange lijnen, als snelwegen, als bospaden, als de melkweg. Dan past het bij elkaar en met elkaar.

Daarvoor is er meer persoonlijke rust en ruimte nodig. Inzicht in onszelf, waarbij we leren dat als wij er staan dat we er ook voor de ander kunnen zijn. Niemand uitgesloten. Dan zijn lange debatten niet nodig, dan is het verschil niet meer nodig, het zou simpelweg niet meer bestaan. De rust die er dan ontstaat is de rust van Zijn, van Liefde, van overgave van leven. Dan voelen we opnieuw de wind in onze haren, de zon op ons gezicht, de liefde van de natuur



die ons door de eeuwen heen zo prachtig mooi in alle opzichten blijft ondersteunen. Als Moeder Aarde niet opgeeft en zich steeds weet te herstellen, ook al kost het soms al haar kracht, laten wij dan ook niet opgeven en net als de natuur meebewegen naar andere oplossingen als het vorige niet meer dient.

### We hebben jullie nodig

Hoe groot of hoe klein we ook zijn, we willen het verschil in deze wereld maken. Wij komen vanuit de andere energieën en weten welke routes we mogen lopen. Wij zijn ervoor om tegen vaste regels in te gaan, wij kunnen meebuigen, wij zijn flexibel, wij storten in om te laten zien dat oude routes niet meer werken. Ieder met eigen taken, met eigen doelen, maar wel als collectief om de wereld weer in balans te krijgen voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Daar hebben we jullie voor nodig. We genieten van die mensen die het al bewust oppakken en daarin zien we veel diversiteit tussen jong en oud en dat raakt ons in ons hart. Positief. Welke stap er ook gezet wordt door een oudere om het voor ons weer beter te maken wordt enorm gewaardeerd.

Wij ontdekken de nieuwe oude routes. Oude routes inderdaad, want nu noemen we het Tinyhouse, maar vroeger woonde men ook al met zoveel minder dan nu. Meer tevredenheid, meer liefde voor de natuur. Eeuwen geleden liep men op blote voeten, contact met de aarde. Nu voelen we ons weer verbonden als dat mag, ook al doen we het nog steeds niet massaal. Wij kinderen, wij jongeren, wij tieners, wij voelen die oude lijnen in onszelf. Jullie noemen ons oude zielen, maar zijn we dat niet nagenoeg allemaal? Welke levens heb jij nog niet geleefd? Wij zijn hier voor het verschil en nemen jullie er graag in mee.

### Terug naar hoe het ooit was

Steeds meer mensen pakken het 'wazige' op... de 'kwakzalverij', waarvoor je eeuwen geleden werd verbrand, verjaagd of vermoord. Ook al wordt het oude in nieuwe hype-jasjes gestoken, het is wel wat er nodig is. We kunnen zoveel zelf, dat is wat we weer mogen leren. Duw ons niet uit jullie programma's, maar voedt ons met het nieuwe wat er al eeuwen is. Durf voorbij die lagen te kijken en te aanschouwen dat niemand beter of hoger is of meer heeft dan de ander, alleen maar omdat hij 'oud' in een nieuw jasje

staat te prediken. Ben jij diegene, sta jij te orenen, stap van je sokkel en omarm wie je liefhebt. Durf te delen van wat je hebt, onbaatzuchtig, zodat wij die voorbeelden zien. Pochen over hoe veel en waar je wel niet woont, doet er voor onze generatie niet meer toe. Wij gaan niet voor volle werkweken, voor veel bezig zijn en voor veel geld. Voor ons staat kwaliteit van leven op de eerste plaats. We gaan weer terug naar met elkaar, wat vroeger ook zo was.

### Zie het grotere plaatje

Waar jullie de vereenzaming hebben opgezocht, zoeken wij de grenzen op om ze open te breken en lucht te geven. Daarom zitten wij ook zo veel en vaak op internet. Wij willen die wereld weer omarmen, wij willen de mensheid leren kennen. Wij willen elkaar stimuleren en weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Houd ons daar niet vanaf. Zie het grote plaatje voluit in de kracht van de materie en van wat er nu allemaal is. Het dient ons, het brengt ons verder. Als we nooit een auto hadden uitgevonden waren we nooit zover over de wereld gekomen als nu. Daar doen de volwassenen ook aan mee. Daarom, laat ons op internet de wereld ontdekken. We leren daar meer van dan welke volwassene ook kan bedenken. Niemand gaat verder terug naar de basis dan wij in het nu.

### Wij openen nieuwe deuren

We hebben jullie nodig, lieve volwassenen, voluit in jullie kracht maar wel vanuit minder hebzucht, minder ego, meer samenzijn en meer gelijkheid. Waar de deuren sluiten voor oud hopen wij dat er nieuwe opengaan voor nieuw. Dat heeft het altijd gedaan en daar vertrouwen we ook op. We zetten er alleen op in dat het deuren zijn die ons de wereld weer laten zien zoals het was. Ooit in een ver verleden, verder dan we kunnen kijken en weten. Wij gaan verder en verder en geven niet om wat jullie 'gewoon' vinden. Noem ons niet raar, noem ons niet verwend, noem ons niet brutaal of lui, geef ons geen labeltjes. Wij zijn wij en we weten waar wij heengaan. Stopt het leven voor jou wellicht over een aantal jaar, wij hebben er nog enorm veel te gaan. Enorm veel en daar willen we het verschil in gaan maken, zodat het weer anders mag worden dan ooit tevoren. Wij durven, daar staan we voor en we proberen zoveel mogelijk anderen mee te nemen.

### Terug en vooruit tegelijk

Geef ons houvast, geef ons voorbeelden, leer ons elkaar vasthouden. Dan houden jullie elkaar ook weer vast en



genieten jullie van wat wij jullie weer geven. Laat het de cirkel zijn, met elkaar, zoals altijd alles met elkaar samenwerkt in de natuur. Maak je hard voor ons, binnen zorg en onderwijs, daar waar er nog het allermeeste te halen valt. Durf het allemaal te laten zijn, want alle stappen in alle mensen zijn nodig. Laat oordelen weg, blijf in zachtheid en liefde, dan verspreiden jullie de juist energie waar wij het goed op doen. Vechten heeft geen zin, dat heeft het nooit gehad. Dat ging alleen maar om hebben en bewijzen. Daar gaat het niet om.

**Wij willen heel graag terug naar de basis, naar het gebruiken van de innerlijke krachten**



Onze generatie kan het niet alleen en de generatie na ons ook niet en die daarna ook niet. Zo eenvoudig is het. Wij willen heel graag terug naar de basis, naar het gebruiken van de innerlijke krachten. En dat mag gerust met de techniek van vandaag. Die hoeven we niet uit te sluiten. Juist niet, want met alles wat we nu weten kunnen we met elkaar een mooie wereld creëren. We zijn nu eenmaal met veel meer dan ooit en dat zal zo blijven en daarbij hebben we de technieken van nu ook nodig. Als we die zouden elimineren zouden we onszelf tekort doen. Dan stappen we terug naar de kleine bedompte ruimte, terwijl nu alles voor ons openligt en wij voluit onze levens kunnen en mogen leiden zoals wij ze willen.

Geef ons het leven, niet dat wat jij geleefd hebt, maar ons eigen leven en onze eigen toekomst. Wees er voor ons, reik ons wat je kan aanreiken. De een biedt het betrekken van de natuur in ons leven, de ander de vooruitgang en de keuzes die we daardoor kunnen maken. Alles is van belang en alles kan naast elkaar bestaan. Wij gaan voor een andere toekomst dan jullie ooit hebben gekend. Wij stappen terug en vooruit tegelijkertijd. Met dank aan jullie, met alles wat jullie gemaakt en ontworpen hebben. Wij pakken het over. Jullie generatie was daarmee bezig, wij gaan het neerzetten op die plekken waar het voor ons het beste voelt. Waar Liefde kan stromen en waar de wereld weer rustiger kan ademen.

Wij zijn deze generaties na jou en wij hebben behoefte aan deze veranderingen, zodat alles eens en voor altijd rustiger en liefdevoller mag en kan gaan worden. Wij dragen een groot goed met ons mee en daarbij ook de wens dit te realiseren. Beoordeel en veroordeel niemand op deze stukken. Alles ten goede aan de toekomst. Onze toekomst!



tekst: © Diana Hendriks  
[www.luisterkind.eu](http://www.luisterkind.eu)

Diana Hendriks schrijft al ruim 16 jaar met kinderen en volwassenen in de energie. Als grondlegger van de Luisterkind Methode, krijgt ze - samen met haar bijna 1.000 collega's - aanvragen voor een Luisterkind-afstemming vanover de hele wereld. Diana wordt ook wel 'De moeder van alle kinderen van de wereld' genoemd. Ze luistert, buiten alle aanvragen om, ook naar de kinderen die haar zelf in de energie benaderen en hun verhaal kwijtwillen. Het maakt haar niet uit waar ze vandaan komen, welke achtergrond of hoe oud ze zijn. Zo gaf ze de kinderen in de energie ook voor Spiegelbeeld de ruimte om hun verhaal te vertellen. Diana stelde geen vraag, maar luisterde en schreef mee. Als spreekbuis voor de kinderen van de wereld.